

Η Ελλάδα εις τα χέρια μόνο των Φιλοπάτριδων - οι καιροί ου μενετοί -

Αλήθεια είναι η υπαρκτότητα μίας κατάστασης ή η πραγματικότητα ενός γεγονότος. Ως αλήθεια δεχόμαστε αυτό που αντιλαμβάνονται ως πραγματικότητα οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν αντιλαμβάνονται και βιώνουν κάτι με όμοιο τρόπο και αυτό γίνεται αποδεκτό ως αλήθεια.

Ψέμα είναι η πρόταση και η προσπάθεια που γίνεται από κάποιον με σκοπό να πείσει τους άλλους ότι είναι αληθής, ενώ ο ίδιος συνειδητά γνωρίζει ότι η πρόταση και η προσπάθειά του είναι αναληθής. **Πολλές φορές η λέξη ψέμα χρησιμοποιείται και για να δηλώσει κάποιος το μη αληθές.**

Δυστυχώς εις την χώρα μας, εδώ και δεκαετίες εις τον βωμό της θεοποιημένης Εξουσίας και των παραγώγων της, δηλαδή το πολιτικό σύστημα εξουσίας, οι Κυβερνώντες, τα Κόμματα και οι Θεσμοί της Πολιτείας **θυσιάζουν το σύνολο των ανθρωπίνων αξιών, όπως την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την ισότητα και ισονομία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τουτέστιν αυτή την τύχη και το μέλλον της Πατρίδας.**

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό από όλους τους Έλληνες και αναμφισβήτητο από όλους τους διεθνείς παράγοντες ότι η Πατρίδα μας έχει καταρρεύσει. Ότι η γενεσιουργός αιτία της χρεοκοπίας της χώρας δεν οφείλεται εις ένα τυχαίο γεγονός, αλλά εις την ολοκληρωτική αποτυχία του πολιτικού συστήματος εξουσίας και της Αρχής της Διακρίσεως των Εξουσιών. Το οποίο επί δεκαετίες δια της αλαζονείας, της διαφθοράς, της διαπλοκής, των αναρίθμητων σκανδάλων και της ατιμωρησίας υπερχρέωνε την χώρα, κατέστρεφε τον παραγωγικό της ιστό, καταλήστευε τους εθνικούς πόρους και τους Έλληνες, και απομάκρυνε τον Ελληνικό Λαό από τους Ευρωπαίους, αλλά και από τους κανόνες της Παγκόσμιας Οικονομίας και Πολιτικής.

Η ανικανότητα και αναίδεια του πολιτικού συστήματος εξουσίας και των φορέων της έγινε ακόμη εμφανέστερη και μετά την κατάρρευση της χώρας μας, διότι συνεχίζει να μη αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα και την επικινδυνότητα της όλης κατάστασης που δημιουργούσε επι δεκαετίες με δική του και μόνο ευθύνη. Όστε από μόνο του να δρομολογήσει ταχύτατα τις δέουσες πρωτοβουλίες για την σύνταξη ενός Ελληνικού Προγράμματος Σωτηρίας της Πατρίδας μας και συνάμα την υπεράσπιση αυτής απέναντι των εδαφικών βλέψεων, εκβιασμών και απειλών των γειτόνων της Ελλάδος. Η απραξία αυτή, ή έλλειψη εθνικής ευθύνης και συναίνεσης είχε ως αποτέλεσμα την επέμβαση της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Με την επιβολή του 1^{ου} Μνημονίου, το οποίο διευρύνθηκε με τα επόμενα 2 και πιο επαχθή Μνημόνια και τα ποινικά προαπαιτούμενα, εξαιτίας της ανικανότητας του πολιτικού συστήματος εξουσίας να εφαρμόσει ένα ολοκληρωτικό πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Το οποίο θα ίδρυε εκ θεμελίων την Λειτουργία ενός Σύγχρονου Κράτους Δικαίου, του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατά τα πρότυπα των σύγχρονων και ευρωπαϊκών κρατών, **και έτσι θα αναπτέρωνε το ηθικό της ελληνικής κοινωνίας για να ορθοποδήσει η Πατρίδα μας.** Θα επανέφερε εις την χώρα την ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία, θα αναδείκνυε την Πατρίδα μας σε μία ισχυρή Δύναμη, ικανή να υπερασπισθεί από μόνη της, με ίδιες δυνάμεις και ανά πάσα στιγμή την εδαφική της ακεραιότητα και τα εθνικά συμφέροντα της **απέναντι των αχάριστων και άπληστων γειτόνων της.**

Ο 11-ετής όμως αρνησισμός και εναντίωση του πολιτικού συστήματος εξουσίας για διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά και για μεταρρυθμίσεις και εις τον Δημόσιο Τομέα, τον κύριο υπεύθυνο για την χρεοκοπία της Πατρίδας μας, αλλά επί δεκαετίες το Προπύργιο ύπαρξης και στήριξης ολοκλήρου του πολιτικού φάσματος, επιδεινώνει και καθιστά όλως αβέβαιο το μέλλον της Ελλάδος. Διότι προκαλεί και αναγκάζει τους ΘΕΣΜΟΥΣ να φορτώνει την εξυπηρέτηση του δυσβάστακτου χρέους και τα δημιουργούμενα νέα δημοσιονομικά ελλείμματα, με συνεχή και κάθε τόσο νέα τιμωρητικά προαπαιτούμενα εις τις πλάτες μόνο του χειμαζόμενου και εξαθλιωμένου τώρα επί 11 χρόνια Ελληνικού Λαού. **Αυτή η οδυνηρή αλήθεια, ως εφιάλης, θα μας κατατρέχει για πολλές δεκαετίες όλους εμάς τους Έλληνες. Η εξαθλίωση εν καιρώ ειρήνης ενός ολόκληρου Λαού, μετά το 1821 η χειρίστη εις την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος, αλλά και η μοναδική εις τα παγκόσμια χρονικά, εξαιτίας της ολέθριας και αντεθνικής συμπεριφοράς των ασυνείδητων εθνοκτόνων καρεκλοκενταύρων.**

Αυτή η αναμφισβήτητη πια αλήθεια, η οποία είναι επίσης γνωστή σε όλους τους Ευρωπαίους και τους διεθνείς φορείς, οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και καθημερινώς την πολιτική ανικανότητα και τους διαξίφισμους των Κομμάτων των ανάλογων πολιτικών Ηγεσιών της χώρας μας. Οι ολέθριοι και ατιμώρητοι Εφιάλτες συνεχίζουν ακράτητοι το ολέθριο έργο εις βάρος του Έθνους. Ευαγγελιζόμενοι με το ψέμα και την αυθάδεια τους μάλιστα και την δήθεν «διέξοδο από την εποχή των μνημονίων, την επανεκκίνηση της Οικονομίας, την ανάδειξη της χώρας σε προπύργιο της σταθερότητας, με ένα λαό που παρέμεινε όρθιος παρά την μακροχρόνια ύφεση»(!) Είναι οι ατέρμονες παραπλανητικές διαβεβαιώσεις όλων των Κυβερνώντων. Απίστευτα ψέματα, σε μία ολοσχερώς κατεστραμμένη χώρα την οποία οι ασυνείδητοι καταστροφείς μετέτρεψαν σε ένα απύθμενο βαρέλι χρέους, ανείπωτης ένδειας και εθνικής ταπείνωσης.

Η άρνηση των ΘΕΣΜΩΝ, των Ιθυνόντων εις τις Βρυξέλλες (Ε.Ε.), της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την αληθοφανή ολοκλήρωση της αξιολόγησης εξαιτίας της άρνησης του πολιτικού συστήματος και για ολοκληρωτική Συνταγματική Αναθεώρηση, την κατάργηση της ατιμωρησίας, των προνομίων Πρωθυπουργών και Πολιτικών, αλλά και εκείνων εις τον στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα και τον παράλληλο δραστικό περιορισμό αυτού. Την διατήρηση και συντήρηση του οποίου εξακολουθεί να φορτώνεται, από την έναρξη της κρίσης, αλλά όπως και επι δεκαετίες πριν, εξ ολοκλήρου ο εξαντλημένος και ήδη νεκρός Ιδιωτικός Τομέας, **μαζί με τα επι 99 ολόκληρα χρόνια ισχύοντα επαχθέστατα Μνημόνια Φτωχοποίησης του Ελληνικού Λαού.**

Η επι πολλές δεκαετίες εξασφάλιση μόνο της άσκησης φεουδαρχικής εξουσίας, η έλλειψη φιλοπάτριδων Ηγετών με εθνικά οράματα και στόχους, η στέρηση αυτής της αγάπης απέναντι εις τον Λαό, του σεβασμού της Ιστορίας του Έθνους και τις παραδόσεις του, της συναίνεσης και ευθύνης για την από κοινού αντιμετώπιση των εθνικών κινδύνων, και η αναποφασιστικότητα για την εκλογή και ενός ικανότατου και έμπειρου Προέδρου της Δημοκρατίας με διευρυμένες συνταγματικές εξουσίες, αποτελούν οδυνηρές πραγματικότητες και αλήθειες. **Ότι το Πολιτικό Σύστημα Εξουσίας αμετανόητο, ατιμώρητο, αδιαφορεί για την κατάρρευση της Πατρίδας μας, την ανθρωπιστική κρίση και την φτωχοποίηση του Λαού μας, για τις συνάψεις νέων υπέρογκων δανείων και τις συνέπειες, για τους εθνικούς κινδύνους που εξαιτίας της μακροχρόνιας περιρρέουσας κατάστασης της σήψης, της διαφθοράς και ατιμωρησίας αντιμετωπίζει η δύσμοιρη Πατρίδα μας. Το πρόσφατο παράδειγμα, η Συμφωνία των Πρεσπών που μας διδάσκει, ότι οι πολιτικοί διακρίνονται σε προδότες και πατριώτες. Η χώρα μας επι δεκαετίες πληρώνει το κόστος των εγκληματικών παραλείψεων, την αβελτηρία και τα πολλά λάθη του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος.**

Η τύχη και το μέλλον της Πατρίδας μας πρέπει να ευρίσκεται τώρα εις τα χέρια μόνο των Φιλοπάτριδων Ελλήνων, οι οποίοι επί δεκαετίες βιώνουν την απύθμενη εξαπάτηση του Έθνους, με τα αστείρευτα ψέματα, την κατάρρευση και χρεοκοπία, το μη βιώσιμο και δυσβάστακτο χρέος, την ανείπωτη φτώχεια, την λαθρομετανάστευση και μουσουλμανοποίηση της χώρας μας, την εθνική ταπείνωση με τις συνεχείς απειλές και εκβιασμούς. **Χρειαζόμαστε τώρα ένα Κράτος. Κράτος σημαίνει υποκείμενο που αποφασίζει για τον εαυτό του, δηλαδή να έχει την ικανότητα, την ευθύνη, αλλά και την γαλύβδινη θέληση να λέει ΟΧΙ.** Ο Επίκουρος (341-270 π. Χ.) είπε: «Αν θέλεις να κάνεις κάποιο πλούσιο, μη του προσθέτεις χρήματα, να του αφαιρείς επιθυμίες».

Όμως «οι καιροί ου μενετοί», ο Λαός οφείλει τώρα να αποτινάξει τους αρνησιπάτριδες, τους δωσίλογους, τους εθνοκτόνους και επι δεκαετίες εξουσιομανείς καρεκλοκενταύρους. Αυτή την «Αθηνοκεντρική Ελίτ», η οποία συστηματικά απεργάζεται πνευματικά, κοινωνικά και πολιτιστικά μια εθνική συρρίκνωση, ένα εθνικό ακρωτηριασμό της Ελλάδος. Οι νενέκοι και μαριονέττες οι οποίοι με τις ανθελληνικές, αντεθνικές και ενδοτικές ρητορικές, με την αστείρευτη υποχωρητικότητα, υποτέλεια, δειλία, το φοβικό σύνδρομο ενθαρρύνουν εδώ και δεκαετίες τις επεκτατικές βλέψεις των αδηφάγων και αγάριστων γειτόνων της Ελλάδος, αλλά και την νεκρανάσταση της αιμοσταγούς και βάρβαρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού/ Ν. Ρεθύμης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

